

Masha danki señor presidente,

Exellencia señora re-emplacente gobernador, ministernan, parlamentarionan, señor Procurador General, colleganan, hendenan presente,

Den promé instancia: su presencia aki pa mi installacion ta un gran honor. Masha danki.

Esun cu ta contá na Hullanda cu e ke traha na Aruba pa algun aña, ta tende e remarka cu traha na Aruba ta manera un vacancion largu.

Di tres te cinco aña na "one happy island": ta algu cu tur hende kier.

Ma e diferencia grandi di trabou come un hues aki i un turista, ta e hues ta yuda forma sociedad, i e turista solamente ta saca probecho di e trabou di un otro.

Despues algun luna di trabou aki, mi a signa conossé Aruba como un sociedad international i diverso.

Ik heb Aruba tot nu toe ook ervaren als een land met een eigen identiteit; een land dat zich bewust is van de problemen waaraan het het hoofd dient te bieden en daarmee ook een kwetsbaar land: om maar enkele van de problemen te noemen: de afhankelijkheid van toerisme, de problematiek van drugs en geweld, milieu- en klimaatvraagstukken.

Het bijzondere van het rechtersbestaan is, dat de hele samenleving aan hem voorbijtrekt. Van de bouwproblemen tot de drugsverslaafde, van de ontslagen werknemer tot de ondernemer die met moeite het hoofd boven water kan houden. Om in Olympische termen te spreken: de rechter kijkt meer op de keerzijde van de medaille dan dat hij oog heeft voor het blinkende goud.

Maar de rol van de rechter is beperkt. Hij grijpt in, als daar een noodzaak en een basis voor is, maar hij treedt daarna ook weer terug: de verdere vormgeving en uitvoering is niet aan hem. Het vertrouwen in een rechter als een onafhankelijk instituut is dan ook essentieel.

In een relatief kleine samenleving zal een rechter dan ook meer behoedzaam zijn in zijn contacten. Soms wordt (misschien wel om die reden) gezegd dat rechters wereldvreemd zijn. Ik denk dat dat niet juist is: hij ziet veel, maar relateert dat ook, plaatst zaken in perspectief maar durft ook een uitspraak te geven die bij een groot publiek aanvankelijk op onbegrip kan stuiten. Het komt dan aan op een goede uitleg.

Maar het ergste wat een samenleving kan overkomen is een bange rechter of één die zich teveel vereenzelvigd met één belang. Daarvan is altijd iemand anders de dupe. En op de lange termijn is de samenleving daarbij niet gebaat.

Ik hoop in de jaren dat ik op dit zonovergoten en fascinerende eiland, dit bijzondere deel van het Koninkrijk, werkzaam mag zijn, een bijdrage kan leveren aan eerlijke, onafhankelijke rechtspraak en op die manier een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van Aruba.